

Wie je bent

Tekst: Tim van Beek
Melodie: De kop van de kat

Ik ben die ik ben, dat weet je. Niet verrassend, nooit geweest.
Niet altijd even vriendelijk, tekeer gaan als een beest,
chagrijnig, best venijnig, nogal lomp of niets cadeau.
Daar zul je het mee moeten doen. Ik ben nu eenmaal zo!

Dat is toch wel heel gemakkelijk, wat is er aan de hand?
Je kunt echt wel veranderen. Laat zien die and're kant!
Die stap te durven zetten vraagt soms hulp en meestal moed,
maar als je dat gedaan hebt voelt je leven zeker goed.

Weet jij wie je bent en mag een ander dat dan ook wel zien?
Verstop je niet; dat geeft verdriet, maakt angstig bovendien.
Je goede kanten laten zien dat maakt de ander blij;
breng die voortdurend aan het licht, dan leef je frank en vrij!

Wie je bent

Tekst: Tim van Beek
Melodie: De kop van de kat

Ik ben die ik ben, dat weet je. Niet verrassend, nooit geweest.
Niet altijd even vriendelijk, tekeer gaan als een beest,
chagrijnig, best venijnig, nogal lomp of niets cadeau.
Daar zul je het mee moeten doen. Ik ben nu eenmaal zo!

Dat is toch wel heel gemakkelijk, wat is er aan de hand?
Je kunt echt wel veranderen. Laat zien die and're kant!
Die stap te durven zetten vraagt soms hulp en meestal moed,
maar als je dat gedaan hebt voelt je leven zeker goed.

Weet jij wie je bent en mag een ander dat dan ook wel zien?
Verstop je niet; dat geeft verdriet, maakt angstig bovendien.
Je goede kanten laten zien dat maakt de ander blij;
breng die voortdurend aan het licht, dan leef je frank en vrij!