

Bij de kaars

Woorden wijzen wegen
geven richting, doel en zin
brengen liefde, vloek en zegen
stoten af en palmen in.

Woorden zijn er om te spreken
om te horen, te verstaan
daarmee vormen zij het teken
dat het leven door mag gaan.

Bij de kaars

Woorden wijzen wegen
geven richting, doel en zin
brengen liefde, vloek en zegen
stoten af en palmen in.

Woorden zijn er om te spreken
om te horen, te verstaan
daarmee vormen zij het teken
dat het leven door mag gaan.