

Thuis

Tekst: Tim van Beek
Melodie: Oh when the saints

In elke stad zijn huizen zat;
de meeste zijn nog niet zo slecht.
Je moet misschien wel even zoeken zoeken,
maar iedereen kan toch terecht?

Iemand geen huis? Dit is niet pluis!
Dat schiet dan zomaar door mij heen.
Maar zonder thuis is hij vast eenzaam,
of is zij hopeloos alleen.

Wie spreekt mij aan? Is het gedaan
met mijn vooroordeel op dit vlak?
Dan wordt een eenzaamheid verbroken,
dan komt een mens weer onderdak.

Bied hem een huis, maak haar een thuis.
Waar je mag zijn zoals je bent,
daar ben je thuis als nergens anders,
daar wordt je echt als mens gekend!

Thuis

Tekst: Tim van Beek
Melodie: Oh when the saints

In elke stad zijn huizen zat;
de meeste zijn nog niet zo slecht.
Je moet misschien wel even zoeken zoeken,
maar iedereen kan toch terecht?

Iemand geen huis? Dit is niet pluis!
Dat schiet dan zomaar door mij heen.
Maar zonder thuis is hij vast eenzaam,
of is zij hopeloos alleen.

Wie spreekt mij aan? Is het gedaan
met mijn vooroordeel op dit vlak?
Dan wordt een eenzaamheid verbroken,
dan komt een mens weer onderdak.

Bied hem een huis, maak haar een thuis.
Waar je mag zijn zoals je bent,
daar ben je thuis als nergens anders,
daar wordt je echt als mens gekend!