

**Stelling 1: Mozes koos er zelf voor om naar Midjan te gaan;
hij moet niet zeuren dat hij daar een vreemdeling is.**

**Stelling 2: De schoonvader van Mozes had hem gewoon terug
moeten sturen naar Egypte.**

Stelling 3: Als je vast hebt gezeten, heb je geen recht meer op je huis.

Stelling 4: Als je vrij komt moet je familie je met open armen ontvangen.

Stelling 5: Eens gestolen, altijd een dief. Stelling

6: Prima als ik een ex-gedetineerde als buurvrouw krijg.