

Maria's lied

Tekst: Tim van Beek
Melodie: Steve Gibb
arr. Tim van Beek



1. Met kerst gekomen werd hij geboren in een stille nacht niet
2. De zoon van David die raad geeft en daarbij ook koning is, be-



in een groot paleis met heel veel pracht. Niet iedereen had hem zo hier verwacht.
vrijdt van angst en hoop geeft bij gemis, een zoon van God, licht in de duister - nis.



Kind van mijn dromen, waarvan gezegd wordt dat hij vrede brengt, die
Geloof en lief - de zijn woorden die hij waarmaakt op zijn tijd. Hij



volgens veel verhalen liefde schenkt, geneest en heelt bij wie er aan hem denkt.
geeft weer hoop aan wie er leeft en lijdt; gezalf - de, hij die komt, verbindt, verblijdt.



Ja, Hij gelooft in mij, Hij ziet toekomst in ons



al - le - bei. Als ik dat vertrouwd ben ik vrij, want ik weet: Hij



kiest voor mij. Hij volgt zijn ei - gen spoor, waarvan ik weleens ge-



lui - den hoor. Tegendraads of niet, hij gaat wel door, zo ge - dre - ven, hij. Hij gelooft in mij!