

Jesaja 25,6-9

De Heer zal alle volken bevrijden

⁶Op de berg Sion maakt de machtige Heer een maaltijd klaar. Het wordt een feestmaal voor alle volken, met heerlijk eten en drinken: vet en kruidig vlees, en goede wijnen met een krachtige smaak.

⁷Op die berg zal de Heer een eind maken aan de dood. De dood heeft nu nog macht over alle volken, ⁸maar hij zal voor altijd verdwijnen. God, de Heer, zal alle tranen van de gezichten vegen. En niemand zal zijn volk nog slecht behandelen. Dat heeft de Heer zelf beloofd.

⁹Als die dag komt, zullen de mensen zeggen: 'De Heer is onze God! We wisten dat hij ons zou bevrijden. Hij is de Heer! We kunnen blij zijn en juichen, want de Heer heeft ons bevrijd.'

*Uit: De Bijbel in Gewone Taal
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap*

Jesaja 25,6-9

De Heer zal alle volken bevrijden

⁶Op de berg Sion maakt de machtige Heer een maaltijd klaar. Het wordt een feestmaal voor alle volken, met heerlijk eten en drinken: vet en kruidig vlees, en goede wijnen met een krachtige smaak.

⁷Op die berg zal de Heer een eind maken aan de dood. De dood heeft nu nog macht over alle volken, ⁸maar hij zal voor altijd verdwijnen. God, de Heer, zal alle tranen van de gezichten vegen. En niemand zal zijn volk nog slecht behandelen. Dat heeft de Heer zelf beloofd.

⁹Als die dag komt, zullen de mensen zeggen: 'De Heer is onze God! We wisten dat hij ons zou bevrijden. Hij is de Heer! We kunnen blij zijn en juichen, want de Heer heeft ons bevrijd.'

*Uit: De Bijbel in Gewone Taal
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap*