

## Romeinen 8,8-11

<sup>8</sup> Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. <sup>9</sup> Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe. <sup>10</sup> Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen. <sup>11</sup> Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.

*Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling*  
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

## Romeinen 8,8-11

<sup>8</sup> Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. <sup>9</sup> Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe. <sup>10</sup> Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen. <sup>11</sup> Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.

*Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling*  
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

*Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling*

*© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap*