

## Prediker 2:20-27

<sup>20</sup>Vertwijfeling beving me over alles wat ik had verworven en waarvoor ik had gezwoegd onder de zon. <sup>21</sup>Ook al is een mens bij alles wat hij heeft bereikt bekwaam te werk gegaan, met wijsheid en kennis van zaken, hij moet het iemand geven die er niets voor heeft gedaan. Ook dat is niets dan leegte en een uiterst kwade zaak. <sup>22</sup>Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij moeizaam heeft verworven? Hij jaagt het na en zwoegt ervoor onder de zon, <sup>23</sup>maar alle dagen van zijn leven brengen hem verdriet, alles wat hij onderneemt brengt hem niets dan smart. Zelfs 's nachts vindt hij geen rust. Ook dat is leegte. <sup>24</sup>Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God. <sup>25</sup>Want wie, zegt hij, kan zich te goed doen en genieten zonder dat ik ermee instem? <sup>26</sup>Aan een mens die hem behaagt geeft hij wijsheid, kennis en vreugde, maar een zondaar legt hij een kwellende bezigheid op: een zondaar moet bezit vergaren voor een mens die God behaagt. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind.

*Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling*  
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

## Prediker 2:20-27

<sup>20</sup>Vertwijfeling beving me over alles wat ik had verworven en waarvoor ik had gezwoegd onder de zon. <sup>21</sup>Ook al is een mens bij alles wat hij heeft bereikt bekwaam te werk gegaan, met wijsheid en kennis van zaken, hij moet het iemand geven die er niets voor heeft gedaan. Ook dat is niets dan leegte en een uiterst kwade zaak. <sup>22</sup>Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij moeizaam heeft verworven? Hij jaagt het na en zwoegt ervoor onder de zon, <sup>23</sup>maar alle dagen van zijn leven brengen hem verdriet, alles wat hij onderneemt brengt hem niets dan smart. Zelfs 's nachts vindt hij geen rust. Ook dat is leegte. <sup>24</sup>Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God. <sup>25</sup>Want wie, zegt hij, kan zich te goed doen en genieten zonder dat ik ermee instem? <sup>26</sup>Aan een mens die hem behaagt geeft hij wijsheid, kennis en vreugde, maar een zondaar legt hij een kwellende bezigheid op: een zondaar moet bezit vergaren voor een mens die God behaagt. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind.

*Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling*  
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap