

Hosea 6,1-6

Israëls boetelied en Gods antwoord

¹ 'Kom, laten wij teruggaan naar de HEER!
Hij heeft ons verscheurd, hij zal ons genezen;
de hand die sloeg, zal ons verbinden.
² Hij redt ons na twee dagen van de dood,
de derde dag doet hij ons opstaan:
in zijn nabijheid zullen wij leven.
³ Dan zullen wij hem kennen,
ernaar jagen om de HEER te kennen.
Even zeker als de dageraad zal hij komen,
hij komt naar ons als milde regen,
als de lenteregen die de aarde drenkt.'

⁴ Wat moet ik met je beginnen, Efraïm? Wat moet ik met je
beginnen, Juda? Want jullie liefde is als een ochtendnevel, als dauw
die 's morgens vroeg verdwijnt. ⁵Daarom heb ik jullie gedood met
de woorden die ik sprak, jullie neergehouden door mijn profeten;
zo brak het volle licht van mijn recht door. ⁶ Want liefde wil ik, geen
offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Hosea 6,1-6

Israëls boetelied en Gods antwoord

¹ 'Kom, laten wij teruggaan naar de HEER!
Hij heeft ons verscheurd, hij zal ons genezen;
de hand die sloeg, zal ons verbinden.
² Hij redt ons na twee dagen van de dood,
de derde dag doet hij ons opstaan:
in zijn nabijheid zullen wij leven.
³ Dan zullen wij hem kennen,
ernaar jagen om de HEER te kennen.
Even zeker als de dageraad zal hij komen,
hij komt naar ons als milde regen,
als de lenteregen die de aarde drenkt.'

⁴ Wat moet ik met je beginnen, Efraïm? Wat moet ik met je
beginnen, Juda? Want jullie liefde is als een ochtendnevel, als dauw
die 's morgens vroeg verdwijnt. ⁵Daarom heb ik jullie gedood met
de woorden die ik sprak, jullie neergehouden door mijn profeten;
zo brak het volle licht van mijn recht door. ⁶ Want liefde wil ik, geen
offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap