

Jeremia 23:23-29

²³ Ben ik alleen een God van dichtbij,
ben ik niet ook een God van ver? – spreekt de HEER.

²⁴ Als iemand zich verbergt,
zou ik hem dan niet zien? – spreekt de HEER.
Ben ik niet overal,
in de hemel en op aarde? – spreekt de HEER.

²⁵ Ik heb gehoord wat voor leugens die profeten in mijn naam
verkondigen. Ze roepen: “Een droom! Ik heb een
droom gehad!” ²⁶ Hoe lang nog zullen die leugenachtige
profeten, die zichzelf een rad voor ogen draaien,
doorgaan? ²⁷ Hoe lang nog zijn ze eropuit om met de dromen
die ze elkaar vertellen mijn volk mijn naam te laten vergeten,
zoals hun voorouders mijn naam door Baäl zijn
vergeten? ²⁸ Een profeet die droomt, vertelt niet meer dan
een droom, maar wie mijn woorden kent, geeft mijn woorden
betrouwbaar weer.

Wat heeft stro met graan gemeen? – spreekt de HEER.

²⁹ Is mijn woord niet als een vuur,
als een hamer die een rots verbrijzelt? – spreekt de HEER.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling

© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Jeremia 23:23-29

²³ Ben ik alleen een God van dichtbij,
ben ik niet ook een God van ver? – spreekt de HEER.

²⁴ Als iemand zich verbergt,
zou ik hem dan niet zien? – spreekt de HEER.
Ben ik niet overal,
in de hemel en op aarde? – spreekt de HEER.

²⁵ Ik heb gehoord wat voor leugens die profeten in mijn naam
verkondigen. Ze roepen: “Een droom! Ik heb een
droom gehad!” ²⁶ Hoe lang nog zullen die leugenachtige
profeten, die zichzelf een rad voor ogen draaien,
doorgaan? ²⁷ Hoe lang nog zijn ze eropuit om met de dromen
die ze elkaar vertellen mijn volk mijn naam te laten vergeten,
zoals hun voorouders mijn naam door Baäl zijn
vergeten? ²⁸ Een profeet die droomt, vertelt niet meer dan
een droom, maar wie mijn woorden kent, geeft mijn woorden
betrouwbaar weer.

Wat heeft stro met graan gemeen? – spreekt de HEER.

²⁹ Is mijn woord niet als een vuur,
als een hamer die een rots verbrijzelt? – spreekt de HEER.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling

© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap