

## Marcus 1: 40-45

Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: 'Als u wilt, kunt u mij rein maken.'<sup>41</sup> Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het, word rein.'<sup>42</sup> En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein.<sup>43</sup> Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: <sup>44</sup> 'Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.'<sup>45</sup> Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen.

*Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling*

*© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap*

## Marcus 1: 40-45

Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: 'Als u wilt, kunt u mij rein maken.'<sup>41</sup> Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het, word rein.'<sup>42</sup> En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein.<sup>43</sup> Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: <sup>44</sup> 'Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.'<sup>45</sup> Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen.

*Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling*

*© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap*