

## Exodus 22,20-26

<sup>20</sup> Vreemdelingen mag je niet uitbuiten of onderdrukken, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. <sup>21</sup> Weduwen en wezen mag je evenmin uitbuiten. <sup>22</sup> Doe je dat toch en smeken zij mij om hulp, dan zal ik zeker naar hen luisteren: <sup>23</sup> ik zal in woede ontsteken en ieder van jullie doden, en dan zullen jullie eigen vrouwen weduwe worden en jullie kinderen wees.

<sup>24</sup> Als je geld leent aan iemand van mijn volk die armoede lijdt, gedraag je dan niet als een geldschietter en vraag geen rente van hem. <sup>25</sup> Als je iemands mantelals onderpand neemt, moet je die voor zonsondergang aan hem teruggeven, <sup>26</sup> want hij heeft niets anders om zich mee toe te dekken. Waarmee moet hij zijn lichaam anders beschermen als hij gaat slapen? Als hij mij om hulp smeekt, zal ik naar hem luisteren, want ik ben een genadige God.

*Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling*

© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

## Exodus 22,20-26

<sup>20</sup> Vreemdelingen mag je niet uitbuiten of onderdrukken, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. <sup>21</sup> Weduwen en wezen mag je evenmin uitbuiten. <sup>22</sup> Doe je dat toch en smeken zij mij om hulp, dan zal ik zeker naar hen luisteren: <sup>23</sup> ik zal in woede ontsteken en ieder van jullie doden, en dan zullen jullie eigen vrouwen weduwe worden en jullie kinderen wees.

<sup>24</sup> Als je geld leent aan iemand van mijn volk die armoede lijdt, gedraag je dan niet als een geldschietter en vraag geen rente van hem. <sup>25</sup> Als je iemands mantelals onderpand neemt, moet je die voor zonsondergang aan hem teruggeven, <sup>26</sup> want hij heeft niets anders om zich mee toe te dekken. Waarmee moet hij zijn lichaam anders beschermen als hij gaat slapen? Als hij mij om hulp smeekt, zal ik naar hem luisteren, want ik ben een genadige God.

*Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling*

© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap