

Jesaja 41,17-20

¹⁷ Armen en behoeftigen zoeken water – niets!
Hun tong verdroogt van de dorst.

Ik, de HEER, zal hun antwoord geven,
ik, de God van Israël, zal hen niet verlaten.

¹⁸ Ik laat op kale heuvels rivieren ontspringen
en bronnen in de valleien.

In de woestijn laat ik meren ontstaan,
uit dorre grond borrelt water op.

¹⁹ Ik plant in de woestijn
ceder en acacia, mirte en olijfwilg,
en ik laat in de wildernis
den, sneeuwbal en cipres opschieten.

²⁰ Dan zullen zij zien en beseffen,
begrijpen en erkennen
dat de hand van de HEER dit heeft verricht,
dat de Heilige van Israël dit alles schiep.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling

© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Jesaja 41,17-20

¹⁷ Armen en behoeftigen zoeken water – niets!
Hun tong verdroogt van de dorst.

Ik, de HEER, zal hun antwoord geven,
ik, de God van Israël, zal hen niet verlaten.

¹⁸ Ik laat op kale heuvels rivieren ontspringen
en bronnen in de valleien.

In de woestijn laat ik meren ontstaan,
uit dorre grond borrelt water op.

¹⁹ Ik plant in de woestijn
ceder en acacia, mirte en olijfwilg,
en ik laat in de wildernis
den, sneeuwbal en cipres opschieten.

²⁰ Dan zullen zij zien en beseffen,
begrijpen en erkennen
dat de hand van de HEER dit heeft verricht,
dat de Heilige van Israël dit alles schiep.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling

© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap