

Jesaja 8,23-9,7

Het blijft niet overal donker

²³Maar het blijft niet overal donker. Eens zal er een einde komen aan de slechte tijd in het land. Eerst was er veel ellende in het noorden van het land. Maar God zal zorgen dat het daar weer goed komt. Het zal ook goed komen in de landen aan de kust en in het gebied aan de overkant van de Jordaan. En zelfs in het gebied waar nu andere volken wonen.

Er komt weer een koning

Het volk zal een stralend licht zien

⁹Het volk dat nu in het donker leeft, zal een stralend licht zien.

Een helder licht zal schijnen in het land waar het nu nog donker is.

²Heer, door u is het volk weer groot.

U geeft de mensen weer vreugde.

Zo blij zijn de mensen ook

als ze de oogst van het land hebben gehaald.

Zo blij zijn de mensen ook

als ze het bezit van de vijand hebben verdeeld.

De Heer heeft zijn volk bevrijd

³Uw volk werd onderdrukt.

De mensen werden met de zweep geslagen, de stok kwam op hun schouders neer.

Maar u hebt de zweep en de stok gebroken, u hebt uw volk opnieuw bevrijd.

⁴De laarzen van de soldaten en hun jassen vol met bloed, die worden in het vuur gegooit, ja, alles wordt verbrand.

Er is een kind geboren

⁵Er is een kind geboren, we hebben weer een koning.

Hij zal over ons regeren.

En zo zullen de mensen hem noemen:

Wijze Bestuurder,

Sterke God,

Vader voor Altijd,

Koning van de Vrede.

⁶Zijn macht zal steeds groter worden, en er zal altijd vrede zijn.

Hij zal op de troon van David zitten

en hij zal koning zijn.

Een koning zoals David was,

rechtvaardig en eerlijk.

Zo'n koning zal hij zijn,

voor altijd en eeuwig.

De machtige Heer zal daarvoor zorgen, het zal zeker gebeuren.

De Heer blijft kwaad op Israël

Het volk leert niets van Gods straf

⁷⁻⁸De Heer heeft tegen zijn volk gesproken. Het volk van Israël en de inwoners van Samaria hebben het gehoord. Iedereen schrok van de woorden van de Heer.

Uit: De Bijbel in Gewone Taal

© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap