

Jesaja 51:9-11

⁹ Ontwaak, ontwaak, arm van de HEER,
en bekleed u met kracht!

Ontwaak als in de dagen van weleer,
als in lang vervlogen tijden.

Was u het niet die Rahab vermorzelde,
die het monster doorboorde?

¹⁰ Was u het niet die de zee drooglegde,
het water in de diepte,
die een weg baande op de bodem van de zee
waarover het verlostte volk kon gaan?

¹¹ Wie door de HEER zijn bevrijd, keren terug.
Jubelend komen zij naar Sion,
gekroond met eeuwige vreugde.
Gejuich en vreugde trekken de stad binnen,
gejammer en verdriet vluchten eruit weg.

*Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap*

Jesaja 51:9-11

⁹ Ontwaak, ontwaak, arm van de HEER,
en bekleed u met kracht!

Ontwaak als in de dagen van weleer,
als in lang vervlogen tijden.

Was u het niet die Rahab vermorzelde,
die het monster doorboorde?

¹⁰ Was u het niet die de zee drooglegde,
het water in de diepte,
die een weg baande op de bodem van de zee
waarover het verlostte volk kon gaan?

¹¹ Wie door de HEER zijn bevrijd, keren terug.
Jubelend komen zij naar Sion,
gekroond met eeuwige vreugde.
Gejuich en vreugde trekken de stad binnen,
gejammer en verdriet vluchten eruit weg.

*Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap*