

EEN LANGE WEG

Een lange weg te gaan.
Een weg vol pijn en strijd.
Maar erger dan die pijn
is nog de eenzaamheid.

Een weg van veertig dagen,
een weg als een woestijn.
Er zijn wel duizend vragen.
Waar kan een antwoord zijn?

Wie kan een antwoord vinden,
wie zal er met Hem gaan
wanneer zelfs zijn beminden
niet langer naast Hem staan?

Wie kan Hem vergezellen,
wie kan zijn naaste zijn?
Wie zoekt Hem in die dagen
van eenzaamheid en pijn?

Een vriendschap voor het leven
werd vriendschap door de dood.
Dat heeft Hij ons gegeven.
Hij deelt met ons zijn brood.

EEN LANGE WEG

Een lange weg te gaan.
Een weg vol pijn en strijd.
Maar erger dan die pijn
is nog de eenzaamheid.

Een weg van veertig dagen,
een weg als een woestijn.
Er zijn wel duizend vragen.
Waar kan een antwoord zijn?

Wie kan een antwoord vinden,
wie zal er met Hem gaan
wanneer zelfs zijn beminden
niet langer naast Hem staan?

Wie kan Hem vergezellen,
wie kan zijn naaste zijn?
Wie zoekt Hem in die dagen
van eenzaamheid en pijn?

Een vriendschap voor het leven
werd vriendschap door de dood.
Dat heeft Hij ons gegeven.
Hij deelt met ons zijn brood.