

IJdelheid

De mens zwoegt en ploegt en zaait met geweld
zijn leven lang, de dagen die hij telt.
Maar waarom, waartoe, wat is het gewin?
Het waait alles weg met de wind.

De mens leeft en geniet en viert wel feest,
de een wat minder, de ander het meest.
Maar hoe vaak en hoe lang het ook zal zijn,
het komt alles eens aan een eind.

De mens werkt en bedenkt en maakt een plan
wat kan er nog beter, wie merkt daar wat van?
Maar hoe sneller, hoe beter, hoe mooier het kon,
niets nieuws is er onder de zon.

Maar toch: leef en werk, gedenk en geniet.
De schepping zal worden zoals je haar ziet.
Niet alleen voor jezelf, maar vooral met elkaar
vult een luchtvlaag de leegte in een hoopvol gebaar.