

Naar Pinksteren

Opgewekt zal hij verschijnen
aan de oever van 't bestaan
gesloten deuren binnengaan
zal hij ons
zijn wezen
tonen
wat hij heeft gedaan
met de nacht voorgoed verdreven
in de Geest van God te leven
met geloof in liefde gaan
hoop gewekt die nu mag groeien
zo zal Pinksteren bestaan.