

Wat verwacht jij met Kerst?

Melodie: Midden in de winternacht
Tekst: Tim van Beek

Wat verwacht jij nu met kerst,
waar wil jij van dromen?
Blijf je wachten met de rest;
zal het licht dan komen?
Of ga jij ook aan de slag
zodat ieder weten mag
dat de duisternis
echt verdwenen is?
Als je helpt waar je kunt
zal de ochtend gloren;
daar wordt licht geboren.

Wat verwacht jij nu met kerst,
waar wil jij van dromen?
Blijf je wachten met de rest;
zal de vrede komen?
Of steek jij je handen uit
zodat warmte weer ontspruit.
Mensen om je heen
zijn niet meer alleen.
Als jij helpt waar je kunt
zul je steeds weer horen:
vrede is geboren!

Wat verwacht jij nu met kerst,
waar wil jij van dromen?
Laat je samen met de rest
licht en vrede stromen?
Steek je handen uit de mouw!
Niemand staat meer in de kou
als je samen leeft
om de ander geeft
is het leven een feest
en dan zul je horen:
liefde is geboren!

Wat verwacht jij met Kerst?

Melodie: Midden in de winternacht
Tekst: Tim van Beek

Wat verwacht jij nu met kerst,
waar wil jij van dromen?
Blijf je wachten met de rest;
zal het licht dan komen?
Of ga jij ook aan de slag
zodat ieder weten mag
dat de duisternis
echt verdwenen is?
Als je helpt waar je kunt
zal de ochtend gloren;
daar wordt licht geboren.

Wat verwacht jij nu met kerst,
waar wil jij van dromen?
Blijf je wachten met de rest;
zal de vrede komen?
Of steek jij je handen uit
zodat warmte weer ontspruit.
Mensen om je heen
zijn niet meer alleen.
Als jij helpt waar je kunt
zul je steeds weer horen:
vrede is geboren!

Wat verwacht jij nu met kerst,
waar wil jij van dromen?
Laat je samen met de rest
licht en vrede stromen?
Steek je handen uit de mouw!
Niemand staat meer in de kou
als je samen leeft
om de ander geeft
is het leven een feest
en dan zul je horen:
liefde is geboren!