

Zegenbede

Dat wij onze handen uitsteken
om te geven en te ontvangen
Dat wij onze voeten aansporen
om te komen en te gaan

Dat wij het zwijgen zullen verstaan
en naar het spreken willen luisteren
Dat wij het duister kunnen zien
in het licht van de eeuwige.

Dat daartoe de Geest ons inspireert
te doen wat goed is
voor onszelf en voor elkaar
Dat de Eeuwige met ons meegaat
de Aanwezige ons behoedt
de Ene ons kracht en wijsheid geeft
bij het werk in zijn gemeente
Zijn koninkrijk onder ons
Dat wij zo gezegend mogen gaan
door de tijd die komt.

Zo moge het zijn.